

NON PAPER του ΜΔΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Μια πρώτη απάντηση στο NON PAPER του Υπουργείου για τις απολύσεις

Διαβάζουμε στο non paper του Υπουργείου που εξηγούσε γιατί έστειλε στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση μερικές χιλιάδες συναδέλφων:

“Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Παιδείας, **μετά από** συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών συστημάτων τεχνικής εκπαίδευσης, **μελέτη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας** και ανάπτυξη περιγραμμάτων επαγγελμάτων εξήχθη το συμπέρασμα ότι **τα επαγγέλματα υγείας** όπως Βοηθοί Φαρμακείων, Βοηθοί Φυσιοθεραπευτών, Βοηθοί Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, Βοηθοί Νοσηλευτών, Βοηθοί Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων & Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας καθώς και επαγγέλματα όπως Γραφικών Τεχνών, Σχεδίασης & Παραγωγής Ενδύματος, Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης & Αργυροχρυσοχοΐας **δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.**”

Μωρέ μπράβο θα πει κανείς. Καλά και ήρθαν και αυτοί οι φίλοι μας οι Γερμανοί και μάθανε στους δικούς μας να κάνουν μελέτες και επιτέλους θα μπει τάξη σε αυτό το ρημάδι το Δημόσιο.

Μόνο που δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί πως το λέει και η παροιμία: “θέλει η π... να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει”.

Πριν τελειώσει λοιπόν αυτή η μεγάλη μέρα για το Υπουργείο μας και όλη την Κυβέρνηση των ξεπουλημένων διαβάζουμε σε άλλο ρεπορτάζ και για την παρουσία και τις δηλώσεις του Υπουργού μας στα εγκαίνια του ΙΕΚ ΑΚΜΗ:

«Είμαι εδώ με διττή ιδιότητα. Και ως Υπουργός Παιδείας και ως βουλευτής Πειραιά. Μπορεί πυλώνας της εκπαίδευσης στον τόπο μας να είναι η δημόσια εκπαίδευση, όμως αυτό δεν μας.. αποτρέπει να έχουμε υγιείς επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτή του Ομίλου ΑΚΜΗ. Τέτοιες επενδύσεις και πρωτοβουλίες σηματοδοτούν μία νέα εποχή για την πόλη και τη χώρα γενικότερα» είπε ανερυθρίαστα, απευθυνόμενος στο «εκλεκτό» ακροατήριο του, ο Κ. Αρβανιτόπουλος.

Δηλαδή ο Αρβανιτόπουλος βλέπει τη «νέα εποχή» στην Παιδεία στις επενδύσεις κερδοσκοπικών ομίλων και ΙΕΚ παραπαιδείας;.

Μήπως τώρα αναρωτιέστε ποιες ειδικότητες προσφέρει μεταξύ άλλων το ΙΕΚ ΑΚΜΗ; Ακριβώς αυτές που καταργεί ο κος Υπουργός της Ιδιωτικής Παιδείας.

Μας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα μας.

Ο Βοηθός Φυσιοθεραπευτή ή ο κουρέας κλπ, είναι (μας λένε) ειδικότητες που δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα όμως η ίδρυση και επέκταση ιδιωτικών σχολών με τις ίδιες ειδικότητες σηματοδοτούν “νέα εποχή” για τη χώρα.

Και όλα αυτά την ίδια μέρα.

Δεν κρατήθηκαν στιγμή να μην πάρουν τα συχαρίκια για το χαρμόσυνο νέο στα μεγάλα εγκαίνια. Ολόκληρος Υπουργός έτρεξε να ανακοινώσει ότι η νέα επένδυση έχει πια μέλλον λαμπρό αφού **ο ανταγωνισμός έκλεισε**. Τον στείλαμε σε διαθεσιμότητα.

Οι ειδικότητες που ο Υπουργός μας θεωρεί ότι δεν έχουν θέση στη Δημόσια εκπαίδευση όμως “τυχαίνει” να αποτελούν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη επιλογή από τις ειδικότητες που ζητούν οι μαθητές στην Πρέβεζα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη μια μεριά δηλαδή μας παραμυθιάζουν για την ανάγκη οι ειδικότητες που παρέχονται να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας και από την άλλη

κλείνουν ακριβώς αυτές που επιζητούν περισσότερο οι μαθητές. Τυχαίο; Δε νομίζουμε. Άλλωστε σίγουρα σε **αυτές** τις ειδικότητες ποντάρουν και τα ιδιωτικά τύπου ΑΚΜΗ για να κάνουν απόσβεση στην επένδυσή τους. Μια λεπτομέρεια μένει μοναχά να σημειώσουμε: **ότι αυτή την απόσβεση θα την πληρώσουμε στα αφεντικά του Υπουργού εμείς οι γονείς των μαθητών** που πλέον δε θα έχουμε δημόσιο σχολείο να στείλουμε τα παιδιά μας και θα πρέπει να τα στάξουμε πλέον σε κάποιο ιδιωτικό μαγαζάκι για να πάρουμε το πολυπόθητο χαρτί.

Τι τους κοιτάτε μωρέ;

Όλοι αυτοί οι ατσαλάκωτοι δούλοι του συστήματος που μας κυβερνούν ξέρουν πολύ καλά ποιον θα κτυπήσουν και ποιον θα στηρίξουν. Ποιον θα λιβανίσουν και ποιον θα λαιδορήσουν. Ξέρουν ποια είναι η αποστολή τους όπως ξέρουν ότι είναι και λίγα τα ψωμιά τους. Γι αυτό και βιάζονται. Και έχουν κάθε δίκιο να βιάζονται γιατί σύντομα θα πάρουν και αυτοί δρόμο.

Όμως μέχρι τότε είναι καθήκον όλων μας να προστατέψουμε την περιουσία μας. Τα σχολεία, η Υγεία και όλες οι Δημόσιες υπηρεσίες είναι δικιά μας περιουσία που τη δουλέψαμε και τη χρυσοπληρώσαμε και πρέπει να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μεγαλύτερη και καλύτερη. Όχι να την αφήσουμε σε κάποιους που δεν δούλεψαν ποτέ να την ξεπουλήσουν σαν να ήταν το κωράφι του παππού τους.

Ο σκοπός τους και η αποστολή τους δεν κρύβεται πια:

Θα πρέπει τα στρατεύματα κατοχής με την αποχώρησή τους να φορτώσουν όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι από την περιουσία μας.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ;

Ε ΛΟΙΠΟΝ ΟΧΙ.

ΩΣ ΕΔΩ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΥΧΗ.ΑΞΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ.

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η ΑΥΤΟΙ Η ΕΜΕΙΣ.

ΜΗ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

ΤΩΡΑ.

Καμιά υποχρεωτική μετάθεση

Καμιά διαθεσιμότητα

Καμιά απόλυση για κανένα συνάδελφο, για κανένα δημόσιο υπάλληλο, για κανέναν εργαζόμενο